

Hollandscheveld

Hollandscheveld (Drents: *Hollaandscheveld*) is het oudste buitendorp in de gemeente Hoogeveen in de Nederlandse provincie Drenthe. Het ontstond in de 17e eeuw op een terrein dat in 1631 aangekocht was door de Hollandsche Compagnie. Het veld van de Hollandse Compagnie werd het Hollandse of Hollandsche Veld genoemd.

De dorpskern van Hollandscheveld telt ongeveer 5000 inwoners, het landelijk gebied rondom het dorp telt 951 bewoners. (Cijfers per 1 januari 2006).

Hollandscheveld kreeg grote bekendheid door de Boerenopstand in 1963 onder leiding van oud-Hollandschevelder Hendrik Koekoek. Drie boerengezinnen werden op last van het Landbouwschap begin maart 1963 uit hun boerderijen gezet omdat ze principieel weigerden de heffingen voor dat schap te betalen. Duizenden zogenaamde "Vrije Boeren" uit heel Nederland, aanhangers van Koekoek, trokken naar Hollandscheveld om te proberen de ontruiming te voorkomen. De overheid bracht een enorme overmacht van gehelmde en gewapende politie op de been die de demonstrerende boeren weg hield van de plaatsen waar de deurwaarder zijn werk deed. Er ontstonden rellen. De politie dreef de mensen met traangasgranaten en wapenstok weg van de boerderijen. Een van de ontruimde boerderijen ging 's nachts in vlammen op. Daders van de brandstichting werden nooit gevonden. Op de plaats waar de boerderij heeft gestaan, is in 1993 een monument onthuld.

De Boerenpartij, opgericht door Hendrik Koekoek, kreeg na de opstand in Hollandscheveld veel aanhang. Op het hoogtepunt van haar populariteit had de Boerenpartij zeven zetels in de Tweede Kamer. De journalist Bertus ten Caat uit Hollandscheveld schreef over de opstand het boek *De opstand der braven*.

Tweede Wereldoorlog

In Hollandscheveld woonden drie zeer beruchte oorlogsmisdadigers, Auke Pattist, Dirk Hoogendam en Martinus Johannes van Oort. Dirk Hoogendam werd na de Tweede Wereldoorlog ter dood veroordeeld, maar wist te ontkomen naar Duitsland, waar hij op vrijdag 8 augustus 2003 in zijn woonplaats Datterode in Duitsland overleden is aan een hartkwaal. Auke Pattist werd eveneens ter dood veroordeeld, maar wist naar Spanje te ontsnappen. Over deze beide SS'ers van Nederlandse afkomst, en wat er meer in de oorlog in het dorp gebeurde, schreef de historicus Albert Metselaar een serie van 10 boekjes.

Ook de bekende verzetshelden Marinus en Johannes Post zijn geboren en opgegroeid in Hollandscheveld.